



Rodeland 2 Fietsroute

Afstand: 46 km

Start en aankomst: Sint-Gangulfuskerk, Dorpsplein Oosterzele

StapAf tips:

- Maak kennis met het zuidelijke, meest heuvelachtige deel van het Land van Rode in Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Munte. De naam verwijst naar de eens zo belangrijke maar nu ingeslapen baksteenindustrie in deze regio. Om de stenen de nodige hardheid te geven, werden ze gebakken en kregen ze een rode kleur.
- Voorbij Bavegem dorp fiets je voorbij de Spooklinde of Dikke Linde, het enige geklasseerde landschap van de fusiegemeente. Hij zou al dateren uit de tijd van Keizer Karel. Zijn verlaten ligging en zijn mysterieuze silhouet liggen aan de basis van vele spookverhalen en legendes. Zo zou dit ooit een verzamelaarsplaats voor heksen zijn geweest én een schuilplaats van de beruchte 18de-eeuwse struikrover Jan de Lichte.
- In de kerk van Sint-Lievens-Houtem ligt het praalgraf van de heilige Sint-Livinus of Sint-Lieven, de patroonheilige van deze regio. De 7de-eeuwse Ierse geestelijke kwam destijds naar hier om ziltjes te winnen, maar werd letterlijk een kopje kleiner gemaakt. Met zijn hoofd onder zijn arm zou hij nog tot in Sint-Lievens-Esse gestrompeld zijn, waar miraculeus een bron ontsprong. Sint-Lieven wordt tot op vandaag feestelijk herdacht tijdens de jaarlijkse zomerjaarmarkt eind juni.
- Bij Stokerij Van Damme in Balegem stoken ze al sinds 1862 de bekende Balegemse jenever. 's Zomers kan je de stokerij bezoeken elke laatste zaterdag van de maand, maar het koffiehuis is elke dag open! www.stokerijvandamme.be
- Last van je tanden? Spring dan binnen in de Sint-Bonifatiuskerk van Munte, gelegen op het hoogste punt van de regio (55 meter). De kerk dankt zijn roem aan het relikwie van Sint-Apollonia of 'Sinte Plonne', de patrones tegen tandpijn.

Horecatips:

- Castelly, Krabbenijkstraat 102, 9520 Sint-Lievens-Houtem: Lunchen of pauzeren met koffie of thee in een uniek kader.

STAPAF